

Verschil Ha long bay en bai ta long bay

Geschreven door Remco & Ilja
maandag 10 februari 2014 13:34 -

26 januari 2013: ilja

Na een heerlijke nachtrust in een rustige baai begint de dag weer om 07.30. Na een goede start met een stevig ontbijt gaan we kajakken. Niks luieren, tijd voor ochtendgymnastiek. De jonge duitser is fanatiek en gaat meteen aan de haal. Zijn zus vindt het allemaal wel best en laat hem het werk doen. Wij roeien er achteraan. Na een half uurtje kajakken door een prachtige natuur, mooi karstgebergte met blauwgroen water gehuld in een lichte nevel meren we aan aan een klein steenstrandje. Onze gids hung wil met ons een grot bekijken. We zijn de enige toeristen hier. Niemand van ons heeft slippers of schoenen aan en het strandje is bezaaid met scherpe oesters, steentjes, glasscherven, dus een lichte uitdaging om met ongeschonden voeten aan de voet van de grot te komen. Gelukkig lukt dat iedereen en daarna volgt een pad met gladde rotsen naar het einde van de grot. Het is niet de meest spectaculaire grot die we hebben gezien maar al met al wel een leuk uitstapje. Daarna klimmen we weer in onze kajaks en varen nog wat tussen het mooie landschap. Aan boord van de boot zijn ze alweer met onze lunch bezig. Nu heeft nog niemand echt honger [om 11 uur](#) en wordt er gelukkig nog eenhalf uurtje gewacht. Maar dan moet er toch echt gegeten worden anders redden we het niet om op tijd weer van de boot af te gaan. Het eten is weer prima verzorgd en terwijl we de haven binnenvaren zien we consternatie alom. We kijken wat er aan de hand is en zien 1 van de toeristenboten in lichterlaaie staan. Het is blijkbaar net gebeurt en zo te zien is er gelukkig niemand aan boord. De boot fikt half af voordat er maar een brandweerman verschijnt. Als de brandweer eindelijk komt opdagen staan wij al aan wal en is er een zielig hoopje zwarte boot over. We nemen hier afscheid van het jonge franse stel en samen met de Duitsers gaan we nog een uurtje verder rijden tot bai ta long bay. Nu komen we aan bij het niet toeristische deel van onze trip. Er is inderdaad geen enkele toerist te bekennen, de haven is mooi authentiek, net als onze boot. Als we wegvaren is de omgeving net zo mooi als halong bay. We varen nog ruim 3 uur voordat we bij een eiland aankomen waar we aanmeren. Hier stappen we op de fiets voor een ritje van een uur. We stoppen onderweg bij een superwit strand waar het zand een fluitend geluid maakt onder je voeten. Het is een prachtig plaatje wanneer vissers net terugkomen van hun rit op zee. De zon is aan het ondergaan. Als we weer op de fiets stappen blijft Remco z'n fietsketting er mee te stoppen en moeten we een stukje lopen. Ik ga bij hem achterop en houd de andere fiets aan de hand vast. Dit is niet erg prettig maar beter dan lopen. Als we downhill gaan zwabbert de 2e fiets zo erg dat we moeten stoppen. Onze gids besluit bij Remco achterop te gaan en ik kan op zijn fiets gaan zitten. Dit is voor allemaal beter. We maken nog even een stop bij het strand waar dames van het zand af komen lopen en dikke wormen hebben gevangen die uit hun holletjes komen bij eb. Deze wormen zijn erg veel waard per kilo als ze gedroogd zijn. Zo in het emmertje zien ze er in ieder geval niet erg lekker uit.

Dan komen we aan bij onze homestay of guesthouse. Er woont een bejaard echtpaar dat alleen Vietnamese spreekt en we worden blij verwelkomd. Onze gids wijst onze kamers aan en wij hebben als enigen een eigen badkamer, wat heel prettig is. Het bed is maar een klein beetje

Verschil Ha long bay en bai ta long bay

Geschreven door Remco & Ilya
maandag 10 februari 2014 13:34 -

zachter dan een houten plank, dus dat belooft wat! We ruimen onze zoi wat op en gaan terug naar de "woonkamer" waar de heer des huizes ons een kopje thee inschenkt. Hij spreekt geen woord engels en wij geen vietnamees dus wordt het lichaamstaal. Wij complimenteren hem vanwege zijn mooie huis, hij zet het licht aan. Uhm, niet helemaal goed begrepen dus.... Nog een kopje thee wordt wel begrepen. Dan komen de Duitsers erbij zitten en wordt er meer onderling gepraat dan met onze gastheer. Onze gids zit lekker te eten met andere leden van de familie. Dan is het gelukkig tijd voor het eten. We mogen onze eigen loempias maken, die vervolgens echt overheerlijk smaken. Er zijn zelfs zoete patatjes gemaakt. We laten het allemaal goed smaken, nemen nog een biertje en gaan met z'n allen lekker vroeg naar bed.